

**Orde van dienst voor Palmpasen 2019**  
**Zondag 14 april – 09.30 uur**

**Lied voor de dienst:** 'Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge'  
(ELB 344 / Opwekking 298)

**Welkom en mededelingen**

**Lied van de intocht** (*staande*): Psalm 122 vers 1

**Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet**

**Antwoordlied:** Lied 550 vers 1      (*hierna gaan we zitten*)

**Gebed om Gods ontferming**

**Kyrie van Sela**

Als onze dagen donker zijn;  
U bent dichtbij.  
U weet hoe ver het licht kan zijn.  
Heer, blijf heel dichtbij.

*Kyrie, kyrie, kyrie eleison.*

Als wij vermoeid en zoekend zijn;  
U bent dichtbij.  
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.  
Heer, blijf heel dichtbij.

Als wij verdwalen in de tijd;  
U bent dichtbij.  
U bent er tot in eeuwigheid.  
Heer, blijf heel dichtbij.

**Palmpasen**

**Samenzang:** Lied 550 vers 3

**Samenzang:** 'Hosanna Hosanna' van Elly en Rikkert  
(Tekst en muziek: Jan Visser)

Hosanna, hosanna  
We maken een rij  
Hosanna, hosanna  
Want de Koning komt voorbij

**Refrein:**        **Gezegend is Hij**  
                      **Die komt in de naam**  
                      **Die komt in de naam van de Heer**

Hosanna, hosanna  
Hij rijdt door het land  
Hosanna, hosanna  
Neem een palmtak in je hand.        **Refrein:**

Hosanna, hosanna  
De vijand opzij!  
Hosanna, hosanna  
En dan eindelijk weer vrij.        **Refrein:**

Hosanna, hosanna  
We maken een troon  
Hosanna, hosanna  
Het wordt allemaal sjaloom.        **Refrein:**

Hosanna, hosanna  
Maar zie je het niet?  
Hosanna, hosanna  
Onze Koning heeft verdriet.        **Refrein:**

*(tijdens het naspel komen de kinderen naar voren)*

**Paasproject kindernevendienst**  
                          'Alleen Jezus kiest totaal'

**Samenzang:** Projectlied (mel. ELB 118)

Jezus, Hij droeg onze schuld,  
droeg al die **stenen** met geduld.  
Hij koos voor honderd procent,  
zijn **hart vol liefde**, ongekend.

**Refrein:**

Wil jij op weg, met Jezus mee?  
Hij maakt voor ons een zware reis.  
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:  
de Vader, die ons kiest en redt.

*(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)*

**Lezing uit de Bijbel:** Lukas 23 vers 33-53

**Samenzang:** Lied 578 vers 1, 3 en 6

**Uitleg en verkondiging**

**Muziekgroep:** 'Hosanna' (Hillsong), vert. Opw. 681

*(de kinderen komen terug uit de nevendienst)*

**Dankgebed en voorbeden**

**Inzameling der gaven**

**Uittochtlied** (*staande*): 'Ik zal er zijn' van Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

**Refrein:**

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

**Wegzending en zegen met 3x gezongen 'Amen'**

*(vertaling lied Hillsong)*

Ik zie de grote koning  
vol glorie en met vuur omringd;  
de aarde beeft, de aarde beeft.  
Ik zie Hem in zijn liefde;  
onze zonden wast Hij weg.  
En ieder zingt  
en ieder zingt:

Hosanna, hosanna,  
hosanna in de hoge.  
Hosanna, hosanna,  
hosanna in de hoge.

Ik zie een generatie  
opstaan in gehoorzaamheid,  
met puur geloof, met puur geloof.  
Ik zie een grote doorbraak,  
opgewekt door ons gebed;  
we knielen neer, we knielen neer.

Genees mijn hart en maak mij rein,  
ontsluier het geheim van Uw heerlijkheid.  
Leer mij hoe ik liefheb, Heer  
zoals U mij.

Raak mijn hart met wat U raakt,  
alles wat ik ben is voor U gemaakt  
op mijn weg van aards bestaan  
naar eeuwigheid.