

Orde van dienst voor Pinksteren 2019 – 09.30 uur

Orgelspel

Zingen voor de dienst:

‘Samen in de naam van Jezus’ (ELB 218)

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

‘Heilige Geest van God’ , Sela *(door de muziekgroep)*

Heilige Geest van God, adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden de Vader en de Zoon. (2 x)

Kom, o Heilige Geest, wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, Heil'ge Geest kom nu. (2x)

Samenzang met de muziekgroep

Heilige Geest van God, adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden de Vader en de Zoon. (2 x)

Kom, o Heilige Geest, wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, Heil'ge Geest kom nu. (2x)

Welkom en mededelingen

Samenzang (*staande*): Psalm 68 vers 7

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet

Antwoordlied: 'Wij leven van de wind' (lied 687 vers 2)

we gaan zitten

Kyrie: 'Als onze dagen donker zijn'. Sela (*muziekgroep*)

Gloria: 'Dank U Vader van de lichten', Jaap Zijlstra (Hemelhoog 555)
(*mel. 'Looft de koning, heel mijn wezen'*)

Dank U, Vader van de lichten, voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld, voor de zon van mijn bestaan.

Dank U, Jezus, voor uw liefde, uw nabijheid en geduld,
voor het offer van uw leven, de vergeving van mijn schuld,
dank dat mij het licht van Pasen met de moed der hoop vervult.

Dank U, Geest, voor al uw gaven, voor het goede wijd en zijd,
voor de klank der instrumenten, de muziek U toegewijd,
dank U voor een koor van stemmen, dit uur en te allen tijd.

Samenzang: 'Breng ons samen' (Opw. 797 /beg. *muziekgroep*)

Inleiding: Geen verbinding?

Samenzang: 'Gebed om zegen' (Opw. 710) / *muziekgroep*)

(*muziekgroep*)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

(allen)

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Kinderen in de kerk

Samenzang: 'We gaan voor even uit elkaar'

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Lezingen uit Handelingen 2 vers 1-4 en Romeinen 12 vers 9-21

Samenzang: Lied 675 vers 1

Uitleg en verkondiging

Samenzang: 'Heilige Geest van God' (Opw. 343)

1 x muziekgroep, 1 x muziekgroep en gemeente, 1x muziekgroep, gemeente en orgel

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Samenzang: Lied 680 vers 1 en 2 / Lied 632 vers 3
(tussen lied 680 en lied 632 komen de kinderen terug)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling der gaven

Uittochtlied(*staande*): 'God is getrouw' (LvdK 1973 Gez. 304: 1 en 3)

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Uitzending en zegen

gezongen 'amen'